

Corona seizoen Kerk Termunten

In het seizoen van 2019 kon er wegens de restauratie en verbouwing niets in de kerk van Termunten worden georganiseerd, toen we daarna wel druk bezig waren allerlei evenementen te organiseren sloeg begin 2020 het Corona virus toe.

Zodoende konden de mooie plannen voor zomermarkt, bevrijdingsfeest, optredens, exposities en boekenmarkt de ijskast in. Ook de geplande kerkdiensten gingen niet door en dit jaar is er geen kerstavond viering in Termunten of Woldendorp.

Gelukkig hadden we eind 2019 met het vijftig jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken (de eigenaar van de kerk) besloten om als één van de 50 kerken ook onze kerk dagelijks open te stellen voor bezoek.

Ook deze zomer was de kerk dagelijks geopend en kon men de kerk en toren bezichtigen. Er zijn veel bezoekers geweest, in het gastenboek in de kerk en toren hebben 689 mensen een reactie gegeven. Waarvan veel Brabanders en Duitsers, en mensen uit Friesland, Hongarije, Roemenië, Frankrijk, Spanje, en een berichtje in het Chinees.

Er waren veel leuke en lieve reacties bij, veel mensen waren onder de indruk van de prachtige mooie kerk en het geweldig uitzicht in de toren.

Hier een bloemlezing uit de reacties.

5 kaarsjes gebrand voor die troost en liefde nodig hebben.

Wat een plek van stilte, plek van zingeving.

Mooi dat het kerkje open stond waar mijn opa en oma zijn getrouwd.

Een kaarsje voor mijn oom ds. Hans Hoekert predikant in 1965.

Laten we deze plek behouden voor ons en die na ons komen de toekomst in.

Eeuwen oud Godshuis waar de bijbel nog open ligt.

Al jaren hangt het kerkje van Termunten van Johan Dijkstra bij ons aan de muur, eindelijk zien we het echt, prachtig, de moeite waard.

Merci pour cet endroit magnifique.

Mooi licht interieur en koper op de deuren.

Jammer van die plastic stoelen, doet afbreuk aan het oude van de kerk.

Hele mooie kerk, prachtig wit, de stoeltjes passen goed bij het geheel en zitten beter dan de houten banken.

Kom hier graag een poosje zitten om even tot mezelf en de Heer te komen, dankbaar dat er zulke plaatsen zijn, sinds eeuwen een toevlucht en plaats waar je tot bezinning komt.

Wat is Groningen mooi, en wat een akoestiek, hebben lang gezongen.

Een jongere: Ik fint het leuk in de kerk.

Spannend de toren beklimming, toen de klok hard sloeg schrokken we ons rot. (7 minuten te vroeg)
Durf niet weer naar beneden!

Geweldig dat jullie zoveel vertrouwen hebben in de mensheid.

En de minuten tikken weg altijd op weg naar een nieuwe toekomst

Groningen is zo mooi !!

Toll das aussicht.

Fijn de gastvrijheid, hier wordt ik stil.

Er waren geen evenementen dus ook geen inkomsten maar wel vaste lasten.

In de kerk en toren staat een collecte bus, gelukkig voor onze penningmeester Betsy Kamphuis wisten de gasten deze te vinden zodat de stichting Exploitatie Kerk Termunten nog niet failliet is.

Vanaf begin november wordt de kerkdeur niet meer dagelijks open gedaan maar bij Janny en Arno Schouwstra Joh. Herwagiusweg 8 hangt een sleutel in het sleutelkastje in hun portiek.

In het najaar krijgen we een podium in de kerk en wordt de geluidsinstallatie vernieuwd, dit wordt mogelijk gemaakt vanuit het Windfonds Delfzijl Noord en het dorpsbudget.

Hopelijk kunnen we in 2021 hiervan gebruik maken.



Steyn